

VARFÖR TALAS DET ALLTID OM OSS MEN ALDRIG MED OSS?

VARFÖR FATTAS VIKTIGA BESLUT OM OSS ÖVER VÅRA HUVUDEN UTAN VÅR VETSKAP?

Det sker i många rum att vi kvinnor inte inkluderas i beslutsprocesser gällande våra kroppar och liv. Oftast är det män som fattar dessa beslut. Under januari 2017 tillträdde Donald Trump presidentposten efter det mycket omtalade presidentvalet. Det är ingen nyhet att Trump är en kvinnohatare rasist. Kort efter att han tillträtt sin nya post spreds det ett foto på sociala medier med Trump som signerar en lagstiftning gällande abort med sina sju manliga medarbetare i bakgrunden utan en enda kvinna i rummet. Detta är ett exempel på när att kvinnor utesluts i beslutsprocesser gällande... just kvinnor.

2016 öppnades en fritidsgård i Hjulsta med tjejprofil. Något år innan dess blev jag och några andra tjejer i vår tjejgrupp Systrami ombudade att skriva en enkät om fritidsgårdar. Om vad vi skulle behöva ha en fritidsgård och vad vi skulle vilja göra. Enkäten skulle hjälpa politiker i området att fatta beslut om hur fritidsgården skulle bli. Vi väntade med världens spänning på svar om det verkligen skulle bli en tjejfritidsgård. Anledningen till det var att vi var vana med att det nästan

bara hängde killar där. Samma fritidsgård vi höll vår systramiverksamhet i en gång i veckan. Så ni kan tänka er hur glada 14-16-åringar blir när de får reda på att det kanske blir en fritidsgård med (!) tjejprofil.

Med stor besvikelse fick vi istället reda av våra ledare att politiker och lokala föreningar i området hade ett möte om hur de skulle gå tillväga med fritidsgården och ifrågasatte om det ens var nödvändigt att ha en fritidsgård med tjejprofil. Inte en enda ung tjej från området deltog vid mötet. Det här skulle vara ett perfekt tillfälle att ge plats och passa micken till oss tjejer och låta oss själva föra vår talan. Föreningarnas ordförande och högt uppsatta politiker kunde enkelt träda åt sidan och ge plats och inkludera någon som faller under kategorin — ungdom, identifierar sig som tjej och bor i området.

Istället var det män och kvinnor i åldrarna 45 år och uppåt som var med på mötet. En av våra ledare var med på mötet och hon var även den yngsta där. Våra ledare fick även information om mötet samma dag som det skulle äga rum. Att undanhålla information är en typ av härskarteknik.

Ofta frågar människor "Kan vi komma och ge Systami lite info?" eller "Vi behöver höra röster från unga tjejer i området". Många gånger handlar det om att DESSA människor, som bestämmer, ska fylla sitt uppdrag och kvot av att inkludera tjejer. I slutändan är det DERAS mål som är viktigast att uppnå, inte vad det faktiskt är vi säger och efterfrågar. Det är alltid någon som vill ta på sig cred genom att "föra vår talan", jag menar hur svårt kan det vara att kalla samman ungdomar till en träff och mötas face to face?

Det viktigaste för dem är att kunna påstå att "allas röster har fått höras" sedan väljer de ut de åsikterna som faller dem i smaken.

Vad som hände med våra förslag vet jag tyvärr inte. Troligtvis så slängdes våra idéer i en papperskorg eftersom vi aldrig bjöds in till något möte och vi fick heller ingen information om vare sig våra förslag gick igenom eller inte.

Alltför ofta genomsyras processer av härskartekniker, misogyni och rasism när det gäller oss tjejer och det är dags att vi tar plats!